

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Steun de anderen in hun eigen doel

“Als er iets is wat die ander wil weten of wil doen, steun hem dan in wat hij of zij wil bereiken in het leven. Ga liefdevol om met die ander maar je moet het niet zelf bepalen. Zeg niet: “Dat is goed voor jou.” Nee, laat de ander kiezen wat goed is voor hem of voor haar. Als je dit ziet, als je dit kan toelaten, kan je die ander werkelijk steunen.

Want je moet die ander kunnen helpen in het zoeken van het goede in het leven. Maar je zal wel eens moeten bedenken dat die ander iets anders als goed ziet en dat jij dat moet kunnen leren zien door de ogen van die ander, dat het inderdaad iets kan betekenen voor die persoon.

Niet alles wat jij beleeft geldt als norm voor het leven van anderen. Integendeel, jij leeft je eigen leven en je laat ook die ander zijn of haar leven leven. Dan kan je een echte uitwisseling hebben en kan je heel veel van elkaar leren, want het lijkt dan net alsof je ervaringen vermenigvuldigd worden.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 7: ‘Kiezen voor het goede is kiezen voor de ziel’) © Mayil.com